

Docenten informatie

4 vragen aan jou

Over de Tweede Wereldoorlog, onrecht, herdenken en oorlogsdreiging.



"Voor mij lijkt het onwaarschijnlijk dat ze hier naartoe komen."



"Ik denk aan heel veel verschrikkelijke dingen die zijn gebeurd."

Voor de vakken: Maatschappijleer, Burgerschap, Levensbeschouwing

Doelgroep: (v)mbo 3/havo en vwo 3

Tijd: 1 lesuur

Beoordeling: geen

Achtergrond informatie: Het thema van dit herdenkingsjaar is "leven met oorlog". Op 4 mei herdenken we in Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna. Om jongeren meer te betrekken bij de Nationale Dodenherdenking kan in de klas "4 vragen aan jou" gebruikt worden. In 4 korte filmpjes geven jongeren antwoord op vragen die met Oorlog, Herdenken en Onrecht te maken hebben. Gebruik ze om gesprekken in een klas opgang te helpen of sturing te geven aan discussies.

Kerndoelen: De volgende leeruitkomsten zijn van toepassing:

- bewustwording recente Nederlandse geschiedenis
- herkennen onrecht
- herdenken
- bespreekbaar maken gevoelens van angst

Materiaal: computer, beamer met geluid om de 4 filmpjes te laten zien.

Werkwijze: Op de website staan 4 korte filmpjes waarin jongeren (14, 15 jaar) antwoord geven op de volgende vragen:

1. **Waar denk je aan bij de Tweede Wereldoorlog?**

Met als vraag aan de klas:

- Waar denk jij aan bij de Tweede Wereldoorlog?

2. **Wat is onrecht volgens jou?**

3. **Wat herdenken we elk jaar op 4 mei?**

Met als vraag aan de klas:

- Wie herdenk jij op 4 mei?

4. **Ben jij bang dat er oorlog komt?**



"Het verschil tussen arm en rijk en dat mensen als minderwaardig worden gezien."

Je kunt de gebruikte vragen aan de klas stellen voor of nadat het filmpje is vertoond om zo een gesprek op gang te brengen. Kijk de filmpjes eerst zelf zodat je weet wat voor antwoorden je gaat vertonen.

Meer informatie:

- De documentaire De Oorlogskoffer
<https://vimeo.com/812325578/d490eec572>



"Het gebeurt steeds meer dat kinderen van familieleden op de Dam verhalen vertellen. Ik denk dat het belangrijk is dat dat blijft gebeuren."



"Heel veel van mijn familie is doodgegaan in de oorlog."